

## BOZE BUREN

Zojuist werd ik eigenaar van de huurwoning die ik al 25 jaar lang bewoon. Eindelijk kunnen we verbouwen en een uitbreiding realiseren met een verdieping rond een patio. Vanwege de afgelegen locatie hebben we gelukkig weinig last van onze buren en zij dus ook niet van ons. Toch kunnen buren een belangrijke rol spelen in je leven. Behulpzaam zoals in het spreekwoord: 'Een goede buur is beter dan een verre vriend', maar vaak ook kneuterig en negatief zoals op televisie is te zien bij de Rijdende Rechter.

Een schokkend voorbeeld van burenruzie ondervond mijn leermeester Oudejans aan den lijve. In de zestiger jaren kocht hij een stukje grond met prachtig uitzicht in Wallonië en bouwde daar bijna eigenhandig een mooi, eenvoudig vakantiehuis. Hij bracht er zijn lange onderwijsvakanties door en als hij er zelf niet was, stond het huis gastvrij ter beschikking aan bewiende collega's of studenten zoals wij.

Ruim vijftien jaar geleden raakte hij in conflict met een van zijn boerende buren. Op hun gezamenlijke erfgrans bevond zich een oude steengroeve waarin die boer afval begon te storten. Op warme dagen ging dat steeds meer stinken en Oudejans vroeg hem eerst vriendelijk en later nadrukkelijk daarmee op te houden. Na een laatste waarschuwing schakelde hij de gemeente in, die de clandestiene stortplaats vanuit de lucht liet fotograferen. Op de dag dat de formele aanschrijving om de zaak op te ruimen de buurman bereikte, begon de ellende pas goed. De boer hakte eerst alle bomen op de grens om. Vervolgens zette hij daar een tractor met cirkelzaag neer, waarmee hij zijn zoon van 's morgens zes tot 's avonds negen het hout in kleine stukken liet zagen. Het snepende lawaai ging dagenlang door, tot de dag dat er bezoek zou komen. Die ochtend stapte Oudejans op zijn buurman af en bood hem zijn vakantiehuis te koop aan: "Henri, buurmans recht is maar een keer te koop, want ik ga hier namelijk weg. En als je het niet kunt betalen, wil ik je het beno-



digde bedrag nog wel lenen ook." Eenmaal bekomen van deze schrik liet de boer zijn zoon de zagende tractor weghalen en leek de rust weergekeerd.

Diezelfde winter nog werd het huis verkocht en moest de familie op zoek naar een andere vakantiebestemming. Zijn echtgenote huurde daartoe een zomerhuis in het Zwarte Woud waar Oudejans tijdens zijn verblijf een hersenbloeding kreeg. Eenmaal terug in Nederland heeft hij nog een jaar geleefd.

Kortgeleden hebben we een meer openbaar staaltje van burengerucht mogen meemaken. De ecologische woning van ingenieur Jan Husslage in Steenwijkerland is verwijderd onder druk van de omwonenden. Hij deed kennelijk te lang over de bouw en het lukte de gemeente via de rechter om de grond terug te vorderen en vervolgens het huis gesloopt te krijgen. Zijn levenswerk, dat hij in drie jaar tijd en met eigen handen realiseerde, met een pennenstreek weggevaagd. Waar op school bij kinderen

het onderlinge pesten aan banden wordt gelegd, is het in de provinciale nieuwbouwwijk door volwassenen tot kunst verheven.

Ikzelf schaam me nog altijd dat ik het was die Oudejans kwam bezoeken op de dag dat het lawaai ophield en zijn sterven begon. Maar ik schaam me bijkans nog meer dat ik in een land woon waarin het getolereerd wordt dat burgertrutten en krentenwegers, gesteund door kleinzielige bestuurders en handenwrijvende juristen, een dergelijk schandaal ten uitvoer kunnen brengen.

### Leestip:

*H.Th. Oudejans (1990), Verstandhoudingsmiddelen (een inleiding tot de ruimte daartussen), Publicatieburo Bouwkunde, Delft.*